

150 שנה להולדתו של הרצל (גליונית מזכרת)

150th Anniversary of the Birth of Herzl (Souvenir Sheet)

ניסן התש"ע - 4/2010 - 842



ביוגרפיה

תיאודור בנימין זאב הרצל נולד לזיגט ויעקב ב' באייר התר"ך (2 במאי 1860) בבודפשט. בשנת 1878 עברה המשפחה להתגורר בעיר וינה, שבה למד הרצל באוניברסיטה בבית-הספר למשפטים. הוא עבד כעיתונאי בעיתון "נויה פרייה פרסה" (Neue Freie Presse) וכתב מספר מחזות לתיאטרון.

ב-14 בפברואר 1896 הוצג בחלון-הראווה של חנות הוצאת-ספרים במרכזה של העיר וינה, ספר קטן בעטיפת נייר צהבה ללא כריכה ושמו "מדינת היהודים" (Der Judenstaat). הספר בוחן הצעה לפיתרון מודרני לשאלת היהודים. בחלק הראשון והכללי דן הרצל במהותה של שאלת היהודים מבחינה כלכלית, סוציאלית ולאומית-מדינית; מנתח את הפתרונות השונים שהוצעו; ומשרטט בקווים יסודיים את תוכניתו. בחלק השני והמעשי הרצל מתאר בפירוט דרכי-ביצוע אפשריות של תוכניתו.

בשנת 1897 כינס הרצל את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. רעיון שיבת-ציון יצא מן הגטו הצר, ולבש צורה של תנועה עולמית - תנועה לאומית-מדינית. התנועה התחילה לארגן את העם, ויצרה כלים להשגת המטרה של הקמת בית מולדת בארץ-ישראל. במהלך שנות פעילותו כינס הרצל את הקונגרסים הציוניים, הקים את ההסתדרות הציונית על מוסדותיה וארגוניה, והחל בביסוס מפעל ההתיישבות והעלייה בארץ-ישראל.

בשנת 1898 ביקר הרצל בארץ-ישראל. לאחר ביקורו כתב את תוכניתו המדינית, החברתית והתרבותית, וכינס את רעיונותיו ברומן "אלטנוילנד" (Altneuland) שיצא לאור בשנת 1902. הספר מתחיל במשפט "אם תרצו - אין זו אגדה", ומסתיים במשפט "החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות; כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום".

הדגל

"אין לנו דגל. אנו זקוקים לדגל... אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי זהב. היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות

הזהב של יום העבודה שלנו, שכן בסימן העבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה". ("מדינת היהודים")

הגשמת החזון

"במפרץ שבין עכו לבין מורדות הכרמל עגנו אניות גדולות... אלפי וילות לבנות מבהיקות הציצו מתוך גנים ירוקים ופורחים. השטח שהשתרע בין עכו לכרמל נראה כמו גן צבעוני, וההר עצמו היה מעוטר בבניינים, שנצצו באור השמש" ("אלטנוילנד").

התנועה הציונית ומדינת ישראל פעלו לאורך השנים להגשים את החזון הציוני ולהקים מדינה יהודית קולטת עלייה, מתקדמת מבחינה טכנולוגית בתחומי החיים השונים, ומשתלבת בתוך משפחת העמים.

פרופ' אריאל פלדשטיין

ישב-ראש המועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל

תיאור גליונית המזכרת

עיצוב הגליונית והבולים מתבסס על סצנות מהגותו של הרצל ומכתביו, כפי שהתגשמו מראשית העלייה לארץ-ישראל ועד ימינו.

בשוליים התחתונים של הגליונית מוצגות (מימין לשמאל) תמונות מחיי הרצל (התר"ך-התרס"ד 1860-1904): עם ידידו מקס מנדלסמן; עם אופניים; נואם בקונגרס הציוני בבאזל (1897); עם המשלחת הציונית ביפו (1898); עם ילדיו בחדר עבודתו בווינה; לווייתו בווינה; קברו בהר הרצל בירושלים.

בשוליים העליונים של הגליונית נראה עיבוד לדגל שבעת הכוכבים שהציע הרצל, וכמו כן לוויין ישראלי כסמל לקידמה טכנולוגית.

תצלומים רבים נרכשו מ"לשכת העיתונות הממשלתית", ירושלים ועובדו בידי המעצב בתוספת איורים ופריטים גרפיים.

עיצוב: משה פרג
Design: Moshe Pereg

150th Anniversary of the Birth of Herzl - Souvenir Sheet

Biography

Theodor Binyamin Ze'ev Herzl, son of Jeanette and Jacob Herzl, was born on 2 May 1860, in Budapest. The family moved to Vienna in 1878, where Herzl studied law at the university. He worked as a journalist for the Neue Freie Presse newspaper and wrote a number of plays. On 14 February 1896 a small unbound book with a yellow wrapper called "Der Judenstaat" ("The State of the Jews") was displayed in the window of a publisher's shop in central Vienna. The book examined a proposed modern solution to the Jewish question. In the first, general section, Herzl discussed the essence of the question of the Jews from an economic, social and national-political viewpoint, analyzed various proposed solutions and offered a basic broad description of his plan. In the second, practical section, Herzl described detailed ways to implement his plan. Herzl assembled the First Zionist Congress in Basel, Switzerland in 1897. The idea of the return to Zion stemmed from the narrow ghetto and became a global movement – a national-political movement that became linked to political entities of that time. The movement began organizing the people and created tools with which to achieve its objective. During his years of activity, Herzl assembled the Zionist Congresses, founded the World Zionist Organization and its institutions and organizations, and began establishing the Jewish settlement in Eretz Israel.

In 1898 Herzl visited Eretz Israel. Subsequent to that visit, he formulated his political, social and cultural plan and incorporated his ideas into his novel "Altneuland" (The Old New Land), published in 1902. The book opened with the sentence, "If you will it, it is no dream" and concluded with the sentence, "Dream is no different than action, as many think. All men's actions were once dreams; all their actions will one day be a dream."

The Flag

"We have no flag. We need a flag... I imagine a white flag with seven gold stars. The white cloth represents a new, pure life; the stars are the seven golden hours of our work day, as the Jews' move to the new land is marked by work". ("The State of the Jews")

Realizing the Vision

"Large ships docked in the bay between Acre and the slopes of the Carmel Mountains... thousands of bright white villas peeking out of green flourishing gardens. The sprawling area between Acre and the Carmel looks like a colorful

חומת אירוע להופעת הבול SPECIAL CANCELLATION



garden and the mountain itself is adorned with buildings that glitter in the sunlight". ("The Old New Land")

The Zionist movement and the State of Israel worked for years to realize the Zionist vision of establishing a Jewish state that absorbs immigrants, is technologically progressive in many realms of life and is integrated into the family of nations.

Prof. Ariel Feldstein

Chairman, Public Council for the
Commemoration of Binyamin Ze'ev Herzl

Description of the Souvenir Sheet

The souvenir sheet design is based on scenes from Herzl's writings and letters, as they materialized from the early days of Aliyah to Eretz Israel to the present.

The bottom margins of the sheet depict pictures of Herzl's life (1860-1904) (from right to left): with his friend Max Mendelsman; with his bicycle; speaking at the Zionist Congress in Basel, Switzerland (1898); with his children in his study in Vienna; his funeral in Vienna; his grave on Mount Herzl in Jerusalem.

The upper margins of the sheet feature an adaptation of the seven star flag that Herzl proposed as well as an Israeli satellite signifying technological progress.

Many photos were acquired from the Government Press Office in Jerusalem and adapted by the designer, who also added illustrations and graphics.

השירות הבולאי - טל: 076-8873933

שדרות ירושלים 12, תל-אביב-יפו 68021

The Israel Philatelic Service - Tel: 972-76-8873933

12 Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 68021

www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com

Issue: April 2010

Design: Moshe Pereg

Stamp Size: 30.8 mm x 40.0 mm

Souvenir Sheet Size:

75.8 mm x 140.0 mm

Sheet of 3 stamps

Printers: E. Lewin-Epstein Ltd.

Method of printing: Offset